



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

8e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2024

JEZUS EN DE SAMARITAANSE VROUW

Ontmoeting bij de Bron

MET ANDERE OGEN • Waar mensen samenkomen uit verschillende landen met hun eigen culturele achtergronden, is het van belang om elkaar ook in de manier van de Bijbel lezen te leren kennen. Dat vraagt om je open te stellen voor verschillen in interpretatie. Door een bijbelverhaal vanuit je eigen context te lezen en te vergelijken met de ervaringen van iemand uit een ander werelddeel leer je door de ogen van een ander te kijken, en ook naar jezelf. Je komt verschillen tegen, overeenkomsten en dingen die over en weer vragen oproep. De Raad van Kerken houdt zich al geruime tijd bezig met dit intercultureel en contextueel lezen van de Bijbel. Dit in navolging van een eerder project van theoloog en missioloog Hans de Wit 'Door het oog van een ander', waarbij onder meer de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput intensief gelezen is door leesgroepen in verschillende landen. Dat verhaal past goed bij het thema 'Water' van deze Kerk in Zoetermeer.

Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.

Johannes 4:5-6, Nieuwe Bijbelvertaling 2021

In gesprek

De bijbelse plaats Sichar lag in het gebied van de Samaritanen, tussen Judea en Galilea van het oude Israël in. Volgens de overlevering had aartsvader Jakob daar zelf ooit een put gegraven en daar zit Jezus nu. Alleen, want zijn leerlingen doen boodschappen in de nabijgelegen grotere stad Sichem. Een bijzondere plek waar ongebruikelijke dingen plaatsvinden.

Een vrouw komt in haar eentje water halen. Waarom op het heetst van de dag en waarom niet samen met de andere vrouwen uit het dorp? Jezus vraagt water aan de vrouw, een vraag die zij niet verwacht: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse! Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.' (Johannes 4:9) Jezus



Hoe verfrissend is het beeld van stromend water en kabbelende beekjes. In het westen van Engeland bezochten we een aantal prachtige natuurgebieden. Oude bossen met heel veel beekjes en watervallen. Dit was er één van. Het doet me denken aan het vers uit Johannes 7:38: 'Wie op mij vertrouwt, zoals de Schrift zegt, er zullen rivieren van levend water uit zijn diepste wezen stromen!' – Hilda Kizilirmak-Hollestelle, 'Stromen van levend water', acryl op canvas, 60x80cm, colorsofmybrush.wordpress.com

gebruikt de vraag als opening voor een gesprek. Voor zover we weten heeft Hij ook geen water van haar gekregen.

Vervolgens zegt Jezus: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hérm erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.' (Johannes 4:10) *De vrouw vraagt zich af hoe Jezus zonder emmer dat water naar boven wil halen. Zij denkt nog steeds dat Jezus het over echt water heeft en wil bewijzen. Jezus vraagt haar dan om haar man te halen, waarop de vrouw bekent dat ze geen man heeft. 'Wat u zegt is waar', zegt Jezus (Johannes 4:17-18) en Hij noemt details over haar relaties die niemand weet. De vrouw denkt dat Jezus haar hierom veroordeelt, maar Jezus wil dat juist doorbreken.*

Dan weet de vrouw dat zij met de Messias in gesprek is en ze rent naar haar dorp om dit aan iedereen te vertellen. De waterkruik laat zij staan.

Wat staat hier?

Wat staat hier nu eigenlijk? Hoe kunnen we dit verhaal interpreteren? Wat gebeurt er als je dit verhaal voorlegt aan mensen uit andere culturen? Natuurlijk zijn er verschillen, maar waar komen ze vandaan en kunnen ze leiden tot een gesprek? Missioloog en theoloog Hans de Wit ontdekte dat de eigen context de ontdekkingen in de Bijbeltekst beïnvloedt. In zijn bovengenoemd project Intercultureel Bijbel lezen laat hij zien dat eigen cultuur en situatie belangrijk zijn bij het bepalen van 'wat er nu echt staat', maar ook dat het evangelie meer is dan cultuur.

Er zit in de bijbelverhalen iets wat mensen gemeenschappelijk hebben, iets fundamenteels. Het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw werd voor dit onderzoek als uitgangspunt gekozen vanwege de verschillende motieven, zoals gender, de rol van de man ten opzichte van de vrouw, de etnische tegenstelling tussen Joden en Samaritanen, het belang van water, arm en rijk. Honderden mensen uit vijftig verschillende landen lazen de tekst en wisselden hun bevindingen uit.

Eigen situatie en cultuur

De resultaten zijn opvallend. De eigen situatie en cultuur van de lezer blijken van groot belang bij het bepalen van wat er nu eigenlijk staat. Lezers in derdewereldlanden kunnen zich bijvoorbeeld gemakkelijk identificeren met de personen in het bijbelverhaal.

LEZERSVRAAG
En u?
Wat spreekt u aan bij 'water'?
Hebt u een bijzonder verhaal of opmerkelijke ervaring?

Reacties welkom via
lezers@kerkinzoetermeer.nl
of bel 079-3 522 519

Ex-prostituees uit de Filippijnen herkennen zichzelf in de Samaritaanse vrouw. Deelnemers in de mediterrane cultuur merken direct op dat er iets aan de hand moet zijn met de vrouw, omdat zij op een zeer ongebruikelijk tijdstip en alleen naar de bron gaat. Als Jezus de vrouw vraagt haar man te halen herkennen Indiase vrouwen, getrouwd met gedetineerden, de pijnlijke vraag. Een groep uit Bolivia komt de situatie bekend voor vanuit de eigen machocultuur, waarin een vrouw toestemming van de man nodig heeft om naar buiten te gaan. De tekst krijgt zo veel meer betekenissen die zich aanpassen aan de verschillende culturen. Nederlandse deelnemers besteden veel aandacht aan goed lezen en interpreteren meer vanuit de historische achtergrond. Zij hebben in tegenstelling tot lezers uit andere culturen meer moeite met het zich toe-eigenen van het verhaal in de eigen context. Er zijn ook overeenkomsten. Het verhaal doorbreekt ideeën over de rol van de vrouw en het gaat in tegen bestaande opvattingen wanneer het gaat over verdrukking en kleinhouden van mensen.

Water houdt levend

Water is een wereldwijd bekend motief en symbool, maar kan onder invloed van eigen cultuur een andere betekenis krijgen. Wat voor alle mensen geldt is het levensbelang van dat water. We kunnen niet zonder – het water houdt ons levend. Bedoelde Jezus dat toen Hij de Samaritaanse vrouw het levende water aanbood? Zij nam van dat levende water en had geen dorst meer. De uitgesloten vrouw werd tot een bron van nieuw evangelie en deelde haar ervaringen met iedereen, die het horen wilde. Ook met ons. Intercultureel.

Lees meer in: 'Putten uit de bron. Een bijbelverhaal intercultureel gelezen' (red. Hans de Wit e.a.)

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
UITVAARTVERZORGING

Hoekeindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Hospice Elim.
Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van Dongen
Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vdusz.nl

PHOTO'S by *Leonie*

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

klassieke concerten en zaalverhuur

HERBERG OUDE KERK ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

Redactie.AMG

JOURNALISTIEK BUREAU

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519
Redactie.AMG@online.nl

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders

Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Infinity Uitvaartzorg

Mijn doel is om samen met u te zorgen voor een warm en liefdevol afscheid.

Het leven is eindig, maar oneindig is de liefde

079 5000 250 (dag en nacht)
Larikszoom 9, Zoetermeer
infinity-uitvaartzorg.nl

ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
2712 AM Zoetermeer
079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Te huur in Zoetermeer:
700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage. Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen.

Diverse Bedrijfsunits met kantoor. Schakelbaar vanaf +/- 240m² tot +/-600m².

Tevens te huur in Ede:
Diverse bedrijfsunits met kantoor +/- 200m²

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
Tel: +31 (0) 79 316 33 20
GSM: +31 (0) 6 53 277 242
E: jan.konijn@solcon.nl
te Oud-Soetermeer

De fiets van Oud-Soetermeer

Voor info mail jan.konijn@solcon.nl

Inclusief gratis ondernemersadvies! Stuur een mail met uw gegevens en wensen.

PATERNOTTE UITVAARTZORG

"Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen".

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Van Dorp – uw technisch dienstverlener

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
VOOR MORGEN

Schoonheidssalon **Azora**
natuurlijke schoonheid

Schoonheidssalon **Azora**

- Schoonheidsbehandelingen
- Duo behandelingen
- Aangesloten bij Provoet en Huidprofessional
- (Diabetisch) pedicure
- Shellac CND
- Microneedling
- Diverse specialisaties

ProVOET
Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

MONDIAL MOVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ERKENDE VERHUIZERS
ZORG VERHUIZER 2013

Water is een groot cadeau

Het aardoppervlak waarop wij wonen bestaat voor zeventig procent uit water. Ook in de Bijbel wordt er op verschillende manieren over water geschreven. Zoals Genesis 6 tot 9 over de zondvloed, de ark en de regenboog; Exodus 2 over de kleine Mozes gered van de Nijlrivier; Exodus 13 over de doortocht door de Rode Zee; Johannes 4 over Jezus bij de bron als het levende water. Water is een groot cadeau in ons leven, wij kunnen er niet buiten.

Alles wat leeft en ademt heeft water nodig. Kijk om je heen naar de natuur, de weilanden, de bermen, de dijken. Vooral nu in deze tijd, de zomer in het vooruitzicht. De groene bomen, de wilde bloemen, het mooie groene gras. Dit hebben wij allemaal te danken aan voldoende water. Ook wij hebben water nodig, voor onze voeding en meer. Maar te veel water kan ook negatief werken. Dorpen kunnen compleet weggespoeld worden, dijken breken door, mensen

kunnen verdrinken. Maar de grote zeeën kunnen mensen per schip, gedragen door water, van het ene land naar het andere land brengen. En zodoende kennis laten maken met andere volken. Zoals ik zelf heb ervaren.

“Naar Holland Op 25 oktober 1946 vertrokken vader en ik met de m.s. Klipfontein uit Batavia naar Nederland. Wegens ziekte had hij een half jaar verlof gekregen. Het leven op de boot was een hele ervaring. Het was net een kampeven achter de rug hebt gehad, vind je de hutten, het eten, eigenlijk alles een luxe. Ik was wel veel zeeziek. Na bijna een maand op het schip geweest te zijn, kwamen we in Rotterdam aan. Op de kade stond de Koninklijke Militaire Kapel te spelen op wiens muziek wij werden binnengehaald.”

• Evelyne Hollemans
OUDE KERK



Passagierslijst m.s. "Klipfontein" Vertrek Batavia 25 Oct. 1946 Vertrek Suez 10 Nov. 1946 Verm. aankomst Rotterdam 20 Nov. 1946 / uitgegeven door de Afdeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatriëring

De krachtige symboliek van water in de Bijbel

LEVENGEVEND • Water is een van de meest voorkomende begrippen in de Bijbel. Het speelt een belangrijke rol in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waar het verschillende betekenissen en implicaties heeft. In dit artikel noemen we een aantal voorbeelden van water in de Bijbel. We geven daarbij aan hoe het wordt gebruikt om diepgaande geestelijke waarheden over te brengen.

Symbol van leven

In de Bijbel wordt water vaak geassocieerd met leven. Dit komt tot uiting in het scheppingsverhaal in Genesis, waar de Geest van God zweefde over de **watervlaken** (Genesis 1:2). Water is essentieel voor het bestaan van alle levende wezens. Dit aspect wordt gebruikt om de leven schenkende kracht van God te benadrukken.

Ook in het Nieuwe Testament komt dit voor. In Johannes 4:10-14 biedt Jezus de Samaritaanse vrouw bij de **bron van Jakob** water aan dat alle dorst zal lessen (zie het openingsartikel). Dit levende water symboliseert het eeuwige leven. Het verwijst naar de Heilige Geest en Gods genade, die ons innerlijk vernieuwen. Ook in Johannes 7:37-39 wordt levend water verbonden met de Heilige Geest. Jezus zegt daar: 'Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: **Stromen** van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden.' In Openbaring 21:6 biedt God aan: 'Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de **bron** van het **water des levens**.' Ook hier staat water symbool voor het eeuwige leven en de ultieme vervulling die God biedt.

Reiniging en wedergeboorte

Water heeft ook een sterke associatie met reiniging en wedergeboorte. Dit wordt vooral zichtbaar in rituelen van het joden- en christendom. In het Oude Testament was het **wassen** met water een essentieel onderdeel

van de ceremoniële reiniging (bijvoorbeeld in Leviticus 14:8-9). Dit staat voor het verwijderen van zonden en onzuiverheden. In het Nieuwe Testament wordt de **waterdoop** geïntroduceerd door Johannes de Doper en later door Jezus zelf. Deze doop in water symboliseert de reiniging van de ziel en de wedergeboorte in een nieuw leven in Christus (Matteüs 3:11; Romeinen 6:3-4). Het onderdompelen in water vertegenwoordigt het sterven aan de oude manier van leven en het opstaan tot een nieuw leven.

Instrument van Gods macht en oordeel

Water staat ook vaak symbool voor de macht en het oordeel van God. Het bekendste voorbeeld hiervan is de **zondvloed**, waarvan wordt verhaald in Genesis 6-9. God gebruikt water om de aarde te reinigen van de zonde en corruptie van de mensheid. Een ander voorbeeld is de doortocht door de **Rode Zee**, waarin Mozes op bevel van God de wateren scheidt om de Israëlieten te redden van het Egyptische leger (Exodus 14:21-22, zie Perspectief op pagina 8). Dit verhaal benadrukt Gods macht om zijn volk te redden en tegelijkertijd zijn oordeel uit te spreken over hun vijanden. In het Nieuwe Testament lezen we van de storm op het **Meer van Galilea**, waar Jezus zijn macht over de natuur demonstreert (Marcus 4:35-41). De storm zelf kan gezien worden als een test of beproeving, een vorm van oordeel over het geloof van de discipelen.

Jezus kalmeert de storm met goddelijke autoriteit over de natuurelementen. Hij is in staat om chaos en gevaar, gesymboliseerd door de storm, om te zetten naar vrede en veiligheid voor zijn mensen.

Bron van genezing en herstel

Water heeft ook een helende en herstellende kracht in de Bijbel. In het profetische bijbelboek Ezechiël wordt een visioen beschreven van een **rivier** die uit de tempel stroomt en leven en genezing brengt (Ezechiël 47:1-12). Er bloeien vruchtbomen aan weerszijden en het water is vol vissen. Deze rivier symboliseert de transformerende kracht van Gods aanwezigheid en zegen. In het Nieuwe Testament geneest Jezus een verlamde man bij het **badwater** van Bethesda, wat weer de helende kracht van water symboliseert (Johannes 5:1-9). Deze gebeurtenis toont niet alleen de fysieke genezing, maar ook de geestelijke vernieuwing die Jezus biedt.

Uit deze vier duidingen blijkt dat water een krachtig en veelzijdig symbool in de Bijbel is. Het vertegenwoordigt leven, reiniging, macht, oordeel, genezing en herstel. De krachtige symboliek van water helpt om een dieper begrip te krijgen van Gods karakter en zijn interactie met mensen. Het wijst ons op de leven schenkende, reinigende en helende kracht van God en zijn verlangen om ons te vernieuwen en te redden.

• Jan Blankespoor
KIZ-REDACTEUR



Vandaag hebben we op Ameland mijn laatste tante begraven. Daarvoor moesten we het water oversteken. Water in al zijn schakeringen: rustig, liefelijk, maar ook woest en gevaarlijk. Wat een troost geeft het dan om deze psalm in je "moeke's" taal te horen.

Psalm 23
De Heer is mien hoëder,
Ik kóm niks te kó't
Hij laat mij uitruste in de groe'ne gréde
In foert mij naar fredich water ...

• Catharina de Bruin-van der Laag
ZOETERMEER-NOORD

VAN DE REDACTIE

Zuiver water

'En ik stond op het zand der zee.' Over die tekst uit het bijbelboek Openbaring hoorde ik ooit een preek die me nog altijd bij blijft. Vanwege de eenzame figuur van de apostel Johannes op dat strand van het eiland Patmos. Vanwege de aangrijpende vergezichten die hem getoond worden. Vanwege de voorstelling van het kolkende water, die 'het woelen der volkeren' verbeeldt en de oorlogen die plaatsvinden. Vanwege de heftige en demonische strijd waarin aarde en de hemel zelf verward zijn. Vanwege de zee, die er straks bij de nieuwe hemel en de aarde niet meer zal zijn.

Dit alles sta ik te overdenken begin mei tijdens een zendingsbezoek in de Bulgaarse stad Varna. Even daarvoor hadden we dit zomernummer over 'water' besproken. Nu waad ik met blote voeten door het water van de Zwarte Zee. Een zee haast zonder getijden, bijna een binnenmeer maar dan heel groot. De bijzondere blauwgroene kleur geeft diepte en helder onderwaterperspectief. Dat er verder landinwaarts aan deze zijde en aan de verre overkant oorlogen worden uitgevochten ... Dat de zee voor dreiging, chaos en geweld staat in de Bijbel ... Het is maar moeilijk voor te stellen bij dit vredige wateroppervlak.

Een paar weken later reis ik met een Nederlandse groep pionierbegeleiders mee naar een conferentie in Zwitserland. Vanuit de treincoupé zien we het water van de rivier de Rijn hoog aan de kades staan en er zelfs overheen. Er klinken bezorgde geluiden vanwege de overstromingen in Zuid-Duitsland. Tegelijkertijd vergapen we ons. Hoe mooi is het uitzicht over deze brede, glinsterende waterstroom met aan de overkant vruchtbare wijngaarden en velden hoog tegen de heuvels op.

In Zürich en omgeving bezoeken we pioniersplekken die als 'fresh expressions' – frisse vormen van kerk zijn – in stadswijken en dorpen opkomen, gericht op nieuwe ontmoetingen van mens tot mens over de Bron van Leven die Jezus Christus is. Voordat we er in groepen op uit gaan, roept een van de Zwitserse organisatoren uitnodigend: 'Ga de stad in en de wijken door, onderweg kun je gerust uit alle fontein drinken. Het is zuiver water, gratis en voor niets!'

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE



KERKDIENTEN IN JULI EN AUGUSTUS

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

	Zondag 7 juli	zondag 14 juli	zondag 21 juli	zondag 28 juli	zondag 4 augustus	zondag 11 augustus	zondag 18 augustus	zondag 25 augustus
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur ds. L. den Breejen Delft	10.00 uur ds. A.A. van den Berg Heinenoord	10.00 uur ds. H.J. Franzen Pijnacker	10.00 uur ds. E. Westrik Boskoop	10.00 uur ds. J. de Jong Gouda	10.00 uur mw.ds. A.A. Bosma 's-Gravenhage	10.00 uur ds. W.M. de Bruijn Blaiswijk	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest Zoetermeer
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur mw. P. Vossegat Zoetermeer	10.00 uur mw. J. van der Vis Aarlanderveen	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur ds. J.T. van der Wolf	10.00 uur mw.dr. J.G. Mooi Hoogmade
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemlein 320, 2721 ND T (079) 593 78 08 W oosterkerkzm.nl	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur ds. A.D.L. Terlouw Boskoop	10.00 uur ds. B.F. Bakelaar Krimpen a/d Lek 17.00 uur Hart4U-dienst dhr. G. Bremmer Zwijndrecht	10.00 uur ds. A.A.A. Prosmen Amersfoort 17.00 uur ds. M.J. Paul Oegstgeest	10.00 uur ds. E. van den Ham Zoetermeer 17.00 uur prop. R. Duiker Woudenberg	10.00 uur nog niet bekend 17.00 uur ds. J. Quist Den Haag	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur pionier T. Hagendijk	10.00 uur nog niet bekend 17.00 uur ds. P. Baas	10.00 uur ds. P. Baas 17.00 uur ds. E. Bouter Hendrik Ido Ambacht
PERRON OOSTERHEEM Oosterkerk (Bovenzaal) W perronoosterheem.nl/ perronmeeting	10.00 uur Ton Spek Sliedrecht	10.00 uur Bert Westland Houten	10.00 uur nog niet bekend	10.00 uur Jan Verkerk Huizen	10.00 uur nog niet bekend	10.00 uur Timo Hagendijk	10.00 uur Ton Spek Sliedrecht	10.00 uur Timo Hagendijk
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest	10.00 uur mw. A. Lodder Zwijndrecht	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest	10.00 uur mw.dr. H.E. Pullen Dordrecht	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest	10.00 uur mw. A. Lodder Zwijndrecht	10.00 uur mw.ds. E. Dibbets- van der Roest	10.00 uur mw.ds. A.A. Bosma 's-Gravenhage
ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur dhr. T. Vessies Zoetermeer		10.30 uur mw.ds. M. Kwant Bodegraven		10.30 uur mw. N. Verburg Den Haag		10.30 uur mw.ds. S.P. van der Meulen

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

8e jaargang | nr 6 | juli-augustus 2024

Redactie

Jan Blankespoor, Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, Helma Nieuwstad

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving

Jessica Monker

Druk

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Pieter Baas, Hans van der Bilt, Piet van Daalen, Rinus van Dorland, Gerda Griffioen, Peter van Holten (strip), Sven de Jong, Ronald Karsdorp, Hilda Kizilirmak-Hollestelle (schildering), Jan van der Linden, Hanneke van Meijenfheldt, Hans van Oort, Theo Poot (cartoon en KidZ)

Kopij insturen

Kopij en berichten voor de Kerk in Zoetermeer-krant van september kunt u insturen zoveel mogelijk op woensdag 7 augustus (in verband met vakanties is er een uitloopmogelijkheid tot uiterlijk maandag 12 augustus). Dit Startnummer zal verschijnen op woensdag 28 augustus.

Contact bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?

Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse of extra nummers van een bepaalde editie.

Vrijwillige bijdrage

Het richtbedrag is € 25 voor 10 nummers per jaar, maar elk ander bedrag is net zo welkom. Bij de vorige krant (mei-juni) ontving u een verzoek om voor het lopende jaar bij te dragen. Uw gift is welkom op NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerklad. Hartelijk dank!

Kerkelijk Bureau

U kunt op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30-11.30 uur terecht op het Kerkelijk Bureau. Of bellen met T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of T 06-1236 5054 (Gerda) • Frans Halsstraat 3, 2712 JS W www.pgzoetermeer.nl
Het Kerkelijk Bureau is in de zomervakantie gesloten van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus.

Ook adverteren?

Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN

Dienst voor doven • in Ons Honk • Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT

Zondag 14 juli 10.00 ds. A. Dingemans

Zondag 11 augustus 10.00 geen dienst

WelThuis Vivaldi • Maandelijks • Brechtzijde 45, 2725 NR

Zondag 21 juli 10.30 mw.gv. W. van Hengel

Zondag 18 augustus 10.30 ds. J.W.B. Matahelumual

DE PELGRIM

De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP • W depelgrimzoetermeer.nl

Geen Pelgrimvieringen in de zomermaanden deze keer

Zondag 25 augustus 19.30 Taizé-viering De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100

WEEKSLUITINGEN

WelThuis De Morgenster • Nassaulaan 11, 2712 AT
T (079) 316 48 88

Vrijdag 5 juli 15.30 uur ds. J. Molenaar

Vrijdag 12 juli 15.30 uur Joh. van Oeveren (zang)

Vrijdag 19 juli 15.30 uur mw.gv. W. van Hengel

Vrijdag 26 juli 15.30 uur dhr. E. Leune

Vrijdag 2 augustus 15.30 uur mw. M. van den Boomgaard

Vrijdag 9 augustus 15.30 uur mw.gv. W. van Hengel

Vrijdag 16 augustus 15.30 uur dhr. E. Leune

Vrijdag 23 augustus 15.30 uur ds. A. Mak

Water wordt wijn

Een ijzersterk verhaal. Jezus is samen met zijn discipelen aanwezig op een bruiloftsfeest in Kana. De stemming zit er zo goed in dat de wijn al vroeg op is. Dan laat Jezus na enige aansporing van zijn moeder het water in de watervaten veranderen in wijn. *Lechajim, op het leven!*

Joost Boogaard
ZOETERMEER-NOORD

Kijk goed naar deze plaatjes. Wat hoort er bij allemaal bij? Stuur je antwoord meteen in als je het weet, maar uiterlijk vóór 14 augustus naar kidz@kerkinzoetermeer.nl Inzenders t/m 12 jaar maken kans op een prijs!

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK

Ambulant predikant ds. Ard van den Berg
Pastoraat Marja van den Boomgaard
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp • T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID

(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgruis 56-58, 2718 NV • T (079) 889 74 32
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Frits von Meijenfheldt • T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK

Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP

Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

(ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arienne Lodder • T 06-2324 1540
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Lid pastoreesteam Ronald Karsdorp
T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383
E cvdandorp@hotmail.com

Missionair pionier Timo Hagendijk

Vrije dag woensdag • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perronoosterheem.nl

CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

OUDE KERK
Kees Hakkenberg
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke van Meijenfheldt
T 06-2956 6786
Bram van Strijen
T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl

OOSTERKERK
Henriëtte Griffioen
Jaap Rodenburg
T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com

ICHTHUSKERK
Binie Geut
T 079-320 09 06
Tamara Platteel
T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

Zit je ergens mee? Neem contact op met een van ons.

Levensreddend

In de Bijbel staan grootse verhalen over water. Johannes 4:5-15 lijkt onopvallender. Jezus is midden op de dag op reis door Samaria. Moe en dorstig komt hij bij een waterput, de Bron van Jakob. Een vrouw komt aanlopen met een kruik. Hij vraagt haar om water. Ze is verbaasd dat hij als Joodse man dit aan haar vraagt, zij is immers een Samaritaanse. Maar Jezus draait het om. 'Als u het mij zou vragen, zou ik u Levend Water hebben gegeven. Als je daarvan drinkt heb je geen dorst meer.'

Hoe is het in deze tijd? Zorgt ieder voor zichzelf en zijn eigen mensen? Of letten we op wat een buitenstaander nodig heeft? Een klein gebaar kan echt noodzakelijk en levensreddend zijn!

Irene de Geus
ZOETERMEER-ZUID

UITGELICHT



Summer Event voor 8 tot 16+ - wees erbij!

Je hebt de hele zomer iets om naar uit te kijken, want ... 30/8, 31/8 en 1/9 vindt er weer een Summer-Event plaats! Een nachtje slapen aan de Achterweg 50 én een leuk activiteitenprogramma. Vraag gerust ook vriendinnen en vrienden mee! Want dit wil je niet missen. Met heel veel gezelligheid, uitdagende en creatieve activiteiten, lekkere maaltijden en mooie Bijbelstudies.

- groepen 5 t/m 8 welkom van 16.30 uur op vrijdag 30 tot zaterdag 31 augustus 13.00 uur.
- 12 t/m 15 jaar welkom vanaf 13.00 uur op 31 augustus tot 1 september.
- 16+ welkom vanaf 16.30 uur op zaterdag 31 augustus tot aan zondag 1 september.

Op zondag sluiten we de mooie dagen af met een gezamenlijke jongerendienst die start om 10.00 uur. Geef je snel op en voor nu vrolijke groetjes!

Informatie: André Bos (Oosterkerk)
T 06-1398 4223 Opgeven:
scan de QR-code of meld je aan via: <https://ap.lc/jxjOW>

• Team Summer Event



Theologische Verdieping

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u! Van september 2024 tot begin mei 2025 acht vakken: Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, rabbinica, filosofie, Gemeenteopbouw, spiritualiteit en wereldgodsdiensten, met veel ruimte voor gesprek.

op woensdagen 10.00-13.00 uur;
Alexanderkerk, Rotterdam;
30 lessen: € 240 E tvgrrotterdam@ziggo.nl



DOOPGEDACHTENIS IN DE PAASNACHT

Moment van verfrissing en vernieuwing

DEUR NAAR NIEUW LEVEN • Al wat jaren had ik het verlangen om op de avond voor Pasen de doop te gedenken. Dit jaar is het er eindelijk van gekomen – een paasnachtdienst met doopgedachtenis. Op de avond van Stille Zaterdag kwamen we samen in een donkere Oosterkerk, waar slechts het kruis paars verlicht was, de kleur van de passie. Er was een sobere liturgie met een aantal schriftlezingen, verzorgd door de belijdenisgroep, afgewisseld met liederen en gebeden. Het moment van doopgedachtenis was even indrukwekkend als betekenisvol.



Ergens is elke doopdienst een gelegenheid om je eigen doop te gedenken, maar dit doen op zo'n geladen moment tussen Goede Vrijdag en Pasen in heeft nog

weer een eigen kracht, zeg ik uit ervaring. Heel bijzonder hoe die bekende, diepe woorden uit Romeinen 6 over het met Christus begraven en opgestaan zijn nog weer een andere resonantie kregen en we het mysterie van Pasen als het ware ingetrokken werden. Tijdens de gedachtenis zelf kon iedereen naar voren komen en langs het doopvont lopen. De een stond daar een moment stil, een ander raakte met doopwater het voorhoofd aan. Dat laatste was nog wat onwennig voor ons als protestanten, maar in deze schrale, kale tijden kunnen we wel een scheutje van het katholieke gebruiken.

Nee, niet dat het doopwater een magische kracht bezit, het kwam gewoon uit de kraan. Maar als ik voor mezelf spreek was het een genadig moment van verfrissing

In de eerste eeuwen van het christendom was de Paasnacht hét moment waarop toetreders tot het christelijk geloof werden gedoopt. Eraan vooraf ging een driejarig catechesetraject en veertig dagen van vasten. Het moet een overweldigende ervaring zijn geweest. Eerst was er een dienst in de kerk, waarna de dopelingen afdaalden naar het zogeheten baptisterium, een aparte doopruiimte, vaak verfraaid met prachtige mozaïeken. Daar werd je uitgekled en daalde je de trappen af. Naakt, in de nachtelijke kou van het baptisterium,



beleed je het geloof en werd je gedoopt. Als je omhoog kwam uit het water werd je gezalfd en kreeg je witte kleren aan. Als alle dopelingen gedoopt waren, liepen ze terug naar de kerk waar de gemeente wachtte om met de nieuw-gedoopten het tweede sacrament te vieren: de Maaltijd van de Heer.

Sven de Jong liet zich dopen:

'Juist het begin van mijn wandel met God'

“Op 24 maart 2024 ben ik gedoopt, 20 jaar oud. Als je het een paar jaar geleden aan mijn familieleden of mij zou hebben gevraagd, zou niemand gedacht hebben dat die eerste zin ooit waarheid zou zijn. Maar het is toch echt gebeurd.

Ongelovig opgevoed zijn was voor mij nooit een probleem, ons leven was goed. Tuurlijk had je ups en downs, maar over het algemeen leek het allemaal prima. Toen ik wat ouder werd en er meer van me verwacht werd en er ook meer moeilijkheden naar me toe kwamen, ging ik toch even nadenken waarom we eigenlijk deden wat we deden. Als ongelovige had ik daar weinig goede antwoorden op, dit leidde dan ook tot veel onrust, onzekerheid en angst.

Eerlijk gezegd ging ik vanuit die wanhoop op zoek naar dingen waar ik niet bekend mee was en waardoor ik uiteindelijk uitkwam bij religie. Een goede vriend van mij, Bink Bakker, was wel gelovig opgevoed, dus toen ik erover nadacht wist ik meteen dat ik hem om hulp kon vragen.

Dit heb ik dan ook gedaan in december van 2022. Samen gingen we verder op onderzoek uit en even later ook op zoek naar een kerk. God was echter nog altijd een vaag begrip; iemand boven heel hoog, we konden Hem niet zien, niet aanraken, niet horen maar toch werd mij verteld dat Hij van je hield. Een aparte gedachte als je uit een ongelovige omgeving komt. Maar toch groeide er iets, iets wat me in de kerk hield, een bepaalde rust en een gevoel van vrede. Belijdeniscatechisatie leek mij dan ook een logische vervolgstap om samen met Bink te nemen. De groep van de Oosterkerk was een enorme zegen, ik dank God dan ook voor de mooie jongeren uit die groep en uiteraard voor Pieter Baas. Ze hebben mij enorm geholpen te begrijpen hoe het zit

en vernieuwing. Geen overdoop, maar een hernieuwde toewijding aan de Gekruisigde en Opgestane. In de ervaring van velen blijft de doop op afstand als iets van vroeger waar men weinig mee heeft. En als er gedoopt wordt, blijft dat een schouwspel. Het mooie van de doopgedachtenis zo vlak voor Pasen is dat je er echt in betrokken wordt en juist dichterbij het geheim komt van het 'Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood'. In de Oosterkerk staat het doopvont op het podium, samen met de avondmaalstafel en het spreekgestoelte. Zo komt visueel tot uitdrukking dat Woord en sacramenten onlosmakelijk verbonden zijn. Toch zou het doopvont meer op zijn plek zijn bij de ingang van de kerkzaal, zoals in oude kathedraalen. Want de doop is de deur naar het nieuwe leven in Christus. Ik zie al voor me hoe we bij het binnengaan elke zondag opnieuw langs het doopvont lopen, onze vingers natmaken, en misschien zelfs een kruis slaan, opdat ons geloof niet opdroogt en verdampt. Een mens moet toch iets te verlaten overhouden, nietwaar?

• Tekst en foto's: ds. Pieter Baas
PREDIKANT OOSTERKERK



en waar dat gevoel, waar ik eerder over schreef, vandaan kwam.

De dag zelf was een hoogtepunt. Maar ik had denk ik onbewust ergens gehoopt dat dit het einde was: zondes zouden nu wel stoppen, onrust zal volledig verdwijnen en ongelof zou iets worden van het verleden. Niks bleek minder waar.

In de maanden na de doop en belijdenis drong tot mij door dat mijn belijdenis niet het einde was maar juist het begin. Het begin van mijn wandel met God. God haalde de stomme dingen niet magisch weg uit mijn leven, maar Hij zorgt er wel voor dat ik met hoop en geduld de lange weg van het leven kan bewandelen. Ogen gericht op Jezus, onze Hoop, ons Verlangen en onze Redder. Amen.

Water!

Zes jaar was ik toen de watersnoodramp van 1953 in Nederland plaatsvond. De ramp heeft op mij een grote indruk gemaakt. Van de zondagschool kende ik het verhaal van Jezus die over het water liep. Dat was in mijn beleving als zesjarige een groot wonder. Natuurlijk ontstaat er bij het klimmen der jaren een andere kijk op dit verhaal. Het is geen verhaal met een historische werkelijkheid, maar een verhaal dat met het beeld van een Jezus die over het water wandelt ons veel duidelijk wil maken. Er gaat heel veel zeggingskracht van het verhaal uit. Daarom spreekt mij dit verhaal uit Marcus 6:45 t/m 56 over water het meeste aan.

• Marianne Brouwers
ZOETERMEER-ZUID

ONDER WOORDEN

voetspoor in het zand
mee met een razende golf
met de zee verbonden
door de Stille Oceaan
het strand van mijn moederland

Kiyo Fujiki

spelen met de zee
hoe golven blijven trekken
en overspoelen
de mensen gaan weer huiswaarts
het avondrood houdt ons vast

Tini Haartsen-Slappendel

de zeilboot vaart weg
zonsondergang op het meer
overweldigd door
de stille halve maan
en een gouden herinnering

Kiyo Fujiki

naast het pompebléd
masten – overal masten
op zoek naar de boot

Tini Haartsen-Slappendel

In: 'Over grenzen heen' –
'Beyond borders'
Haiku-Tanka-Tanrenga
2023

AANRADERS



Zomergezinsboekje
Gratis Zomergezinsboekje 'Handig'. Van GZB, HGJB en IZB voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wzomergezinsboekje.nl

Nieuwe Jongerenbijbel
Er is een nieuwe Jongerenbijbel! Met kernteksten, themaroutes over o.a. twijfel, vergeving en liefde, en verwisselbare cover. € 59,95, in boekhandel en NBG-webshop



Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

Gezellige Zomermarkt in Zoetermeer-Zuid

In en om kerkgebouw De Regenboog in Rokkeveen is er op 16 augustus van 10.00-16.00 uur een gezellige Zomermarkt. Wij verkopen zelfgemaakte spulletjes voor diverse goede doelen: wenskaarten, handwerk, speelgoed, sieraden en borduurwerk. Er worden cadeaupakketten verloot bij inschrijving. Ook serveren wij een drankje met wat lekkers, op een terrasje bij de kerk als het mooi weer is! Het adres is Nathaliegang 263, tegenover de warenmarkt. Daarbij is het wekelijkse Inloophuis 's ochtends vanaf 10.00 uur open met om 11.30 uur een Middagpauzedienst.

16 augustus, 10.00-16.00 uur,
De Regenboog, Nathaliegang 263;
Irene de Geus T 06-3048 5582



GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk

Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur in
De Herberg E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk

Elke twee weken op woensdag-
avond 19.00-19.55 uur.

E p.j.van.daalen@casema.nl

Gebedsgroep Ichthuskerk

Maandelijks op dinsdag 20.00 uur.

T 079-341 69 87 E koosje-l@live.nl

Gebod vervolgde christenen

Elke laatste zaterdag van 10.00-
10.30 uur op het Dobbe-eiland.

E roelie.vanderlinden@gmail.com

Bidden voor Zoetermeer

Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.

De Uitkijk, Wattstraat 64

E h_nebbling@kpnmail.nl

INLOOP

Inloop De Herberg

Welkom! Elke dinsdag
van 10.00-12.00 uur,
Dorpsstraat 59 T 06-2009 2729

E loes.landlust@ziggo.nl

W oudekerkgemeente.nl

Open Ichthus

Wekelijks welkom op
woensdag van 10.00-
12.00 uur. Thea Streef
T 06-2095 7228



Koffie-, thee- en aandachtschenkerij

Welkom elke
donderdag van 10.00-
12.00 uur. De Oase, Kerkenbos 8
E info@depelgrimzoetermeer.nl



Inloophuis Rokkeveen

Elke vrijdag in
De Regenboog van
10.00-13.00 uur.
Middagpauzedienst
van 11.30-12.00 uur en
elke vierde vrijdag maaltijd.
Nathaliegang 263 T 079-361 33 65
E wil.bettenhaussen@gmail.com



OPEN KERK

Open Oosterkerk

Elke di 13.00-16.00 uur.
Oosterheemplein 320
E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk

Elke vrij 14.00-15.30 uur.
Dorpsstraat 59

Open Lichtzijde

Elke ma en do
14.00-15.30 uur.
Broekwegzijde 196

Open Kompas

Elke di, wo, vr van
10.00-12.00 uur.
Piet Heinplein 13



Mozes tussen het riet

De 'water'-keuze van Irene Biemond uit de Oosterkerk is het verhaal van Mozes, die nog maar een paar maanden oud in een biezenmandje tussen het riet in de Nijl wordt gezet. Irene is verloskundige en heeft dagelijks met zeer kostbaar water te maken. Iedereen die geboren wordt heeft eerst geleefd in het vruchtwater bij haar of zijn moeder. Zodra dat water wegstroomt en je geboren wordt, krijg je je adem om verder te leven. Wat ben je rijk als je rustig op kunt groeien. Irene bewondert Sifra en Pua, de verloskundigen in die tijd, om hun moed de kinderen te helpen verbergen en niet meteen aan de Egyptische soldaten te geven. Naast de zorg zo goed mogelijk de geboortes van de kinderen te begeleiden wil Irene opkomen voor het ongebooren kind.

Het water van Bethesda

Van Licia Dieleman uit de Oosterkerk, een geboren Zeeuwse, zou dacht ik wel een verhaal van storm of vloed komen. Maar nee, Licia heeft geen gevaarlijke momenten met de zee beleefd. In 1953 was ze een peuter en veilig in haar vaders armen werd ze op een veilige plek gebracht toen ze uit voorzorg zijn geëvacueerd. Licia kiest voor de verlamde man bij het badwater van Bethesda. Het raakt haar dat de man niemand heeft om hem bij de beroering van het water daarin te helpen. Totdat Jezus bij hem komt. Licia zegt bewogen: 'Je zal toch maar 38 jaar daar liggen ...'

• Marjolijn van der Haven-Verweij
KIZ-REDACTEUR

70 wachtenden voor u ...

TAALMAATJES NODIG • Wekelijks komen Nederlandstalige inwoners van Zoetermeer met hun anderstalige medebewoners bij elkaar om in een één-op-één ontmoeting de Nederlandse taal te oefenen door met elkaar te praten. Gaandeweg leren ze elkaar beter kennen en ontstaat er een band die heel belangrijk is om de taal te leren, te durven spreken en gewijs te raken in Nederlandse gebruiken.

Gilde SamenSprak, een onderdeel van gildezoetermeer.nl, houdt zich al tientallen jaren bezig met hulp aan anderstaligen, waar dan ook vandaan. Door middel van een uitgebreid intakegesprek, met zowel de taalbegeleider als de anderstalige, wordt een zo goed mogelijke koppeling gemaakt. De Taalmaatjes worden aan elkaar

voorgesteld en gaan vervolgens wekelijks zo'n anderhalf uur met elkaar praten en bijvoorbeeld wandelen, een boodschap doen, koffiedrinken, sporten, koken en soms lezen en schrijven. Alles uiteraard in het Nederlands. Er zijn nu zo'n 150 koppels actief. Gelukkig melden zich regelmatig nieuwe begeleiders aan, echter: vele malen meer hulpvragers! Mensen weten ons goed te vinden, via de gemeente, inburgeringscursussen, taalscholen en via mond-tot-mondreclame.

U raadt het al ... We zijn op zoek naar Zoetermeeders vanaf 18 jaar, die dit mooie, betekenisvolle en dankbare werk voor een tijdje willen gaan doen! Er wordt training en begeleiding op maat aangeboden.

Bent u geïnteresseerd? Bel of mail voor meer informatie met de coördinator: T 06-4574 6611 E samenspraak@gildezoetermeer.nl

• Hennie van de Graaf
COÖRDINATOR GILDE SAMENSpraak



PELGRIMGANGERS

Met eigen vragen op weg

IMPRESSIE • We zijn weer terug. Terug van de pelgrimage van Doetinchem naar Zwolle. Met z'n veertien zijn we op stap geweest in de Hemelvaartswaek, van woensdag 8 tot en met maandag 13 mei.

Vier dagen lopen of fietsen, voor het negende jaar op rij. Nadenken over het leven en anderen ontmoeten. Als thema hadden we 'Ga mee!' gekozen, het jaar-thema van de Protestantse Kerk in Nederland. Na een voorafgaande kennismakingsavond op 11 april vertrokken we op 8 mei met de trein vanuit Zoetermeer naar Doetinchem. Daar werden we ontvangen door mensen van pioniersplek Spoorzoeken in

Slangenburg, het beginpunt van onze tocht. De route liep deze dagen van abdij Slangenburg via Zutphen, Deventer en Wijhe naar de Dominicanen in Zwolle.

Ontmoetingen

Iedere dag beginnen we met een liturgisch moment bij de ontvangende gemeente of parochie. Alle deelnemers gaan met hun eigen vragen op weg. In principe alleen, op die manier kom je ook in gesprek met jezelf. Onderweg heb je ook ontmoetingen met anderen. Andere deelnemers of mensen die je tegenkomt. Aan het eind van de middag kom je op je dagbestemming aan. Daar werd, ook met een liturgisch moment, de dag gezamenlijk afgesloten en ging iedereen met zijn of haar gastgezin mee voor een maaltijd en een slaapplek.

Innerlijke bagage

Elke pelgrimstocht is uniek en persoonlijk. Het is een zoektocht. De motivatie is ook voor iedere pelgrim anders. De route die je kiest idem. En: er zijn algemene thema's, die elke pelgrim onderweg tegenkomt. Om aan zo'n tocht te beginnen, hoe kort ook, is, moed nodig. Je begeeft je immers op nieuwe terreinen en je weet niet precies wat je zult tegenkomen. Ook weet je niet hoe je het zult ervaren. Wanneer je eenmaal bent vertrokken word je je bewust van je bagage, materieel en innerlijk. Hoe je het ook wendt of keert, je hebt er mee te maken: herinneringen, overtuigingen. En juist die bagage kan soms erg zwaar zijn. Jouw pelgrimage, een zoektocht. Wat ga je vinden? Wat kom je tegen?



DE PELGRIM

Gebouw De Oase,
Kerkenbos 8 in Meerzicht,
pastor-pionier: Gerda Griffioen
T 06-2497 5092
E info@depelgrimzoetermeer.nl
W depelgrimzoetermeer.nl



Kloosterweekend Koningshoeven

Ga mee dit najaar naar de abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven, de abdij waarmee we ons verbonden weten, en kom ervaren hoe het is om alle tijd te hebben, je aan te passen aan het ritme van de broeders en de dienst met te maken. Ook bieden we een beperkt eigen programma aan rondom een thema. Bent u geïnteresseerd, laat het ons zo snel mogelijk weten. De deelname is beperkt.

voorbereidingsavond 16 september
om 19.30 uur; kloosterweekend:
18 t/m 20 oktober; ± € 125,
excl. reiskosten

► Ochtendgebed en ontbijt

ma t/m do om 7.30 en
08.00, maar niet in de
zomervakantieweken

► Koffie-, thee- en aandachtschenkerij

elke donderdag,
10.00-12.00 uur

► Taizé-viering

niet in juli, wel op 25 augustus,
19.30 uur in De Wijngaard,
Moeder Teresasingel 100

► Emmaüswandeling

elke vrijdag 10.30-12.00 uur;
start Balijhoeve, Kurkhout 100

► Crea-middag

16 juli en 20 augustus, 13.30
uur; De Oase, Kerkenbos 8;
€ 5 per keer

► Pelgrimviering

In juli en augustus is er
door omstandigheden geen
Pelgrimviering op de tweede
zondagmiddag van de maand.

► Taizé-jongerenreis

Je kunt nog mee als je snel
bent: van 14 t/m 21 juli (zie
Jonggelovig op pagina 7 in
deze krant).



Inspirerend

Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een mooie, inspirerende pelgrimage. Met mooie ontmoetingen, zowel onderling, maar zeker ook met de ontvangende gemeenten en parochies. Het blijft heel speciaal dat je 's middags kennismakert met iemand die je niet kent, meegaat, een maaltijd krijgt en er kunt slapen. Je raakt in gesprek en de andere ochtend ga je als vrienden uit elkaar. Volgend jaar hopen we weer op pelgrimage te gaan, van Zwolle naar Nijklaester! Ook weer in de Hemelvaartswaek.

• Tekst en foto's: Hans van der Bert
TEAMLID DE PELGRIM

KERK MUZIEK

Kerkmusicus en organist Arie Vooijs: 'Muziek ademt met leven en geloven mee'

INTERVIEW • Leven zonder muziek kan hij niet, geloven zonder muziek gaat voor hem niet. Arie Vooijs, naast zijn vaste baan kerkmusicus en dirigent in hart en nieren, gaf ruim zeven jaar lang zijn kijk op muziek in de kerk woorden in de rubriek Kerk&Muziek, maandelijks op deze pagina. Bezielend en informatief, prikkelend en soms zelfs een beetje baldadig.

Je zei begin 2017 direct ja op de vraag of je een kerkmuziek-column wilde verzorgen in deze krant.

Nog voor ik erover had nagedacht inderdaad. Het is vooral zo leuk om te DELEN, om te vertellen over muziek op zich. Zelf heb ik veel belangstelling voor het kerklied plus achtergrond en waarom je zingt in de kerk. Die PASSIE om mensen bewust te maken van wat er gaande is als je muziek maakt en zingt met elkaar. Je komt toe aan een laag die je anders niet bereikt. Woorden op muziek zetten je op het emotionele spoor. Kerkdiensten zijn vooral verbaal ingesteld, die harmonische lading van muziek voegt iets belangrijks toe.

Waar leg je graag accenten, wat wil je overdragen?

Bij Arie Eikelboom in Den Haag heb ik Kerkmuziek gedaan. Daar is mijn liefde voor al die prachtige kerkliederen ontstaan. Als ik nu de noten van een bepaald lied zie, komt wat ik geleerd heb allemaal mee: de theologische achtergrond, de keuzes voor muziekgenres, de gang van de liturgie, wat haalbaar is in de praktijk.

Belangrijk vind ik dat je de soorten muziek benadert vanuit de stroming. Bij muziek van Bach ontdekken wat de bron is en vandaaruit naar de Bron over Wie je zingt en musiceert. Net als bij gospelmuziek, waar de muziek eerder raakt nog dan de woorden. Je ogen worden geopend voor vakmanschap en verdieping. Je weet dan ook waarom je iets mooi vindt of niet. Belangrijk is ook de gezamenlijke hartslag, die ontstaat als je samen zingt. Ik schreef daar een keer over. Zodra je bewust instemt en samen een lied zingt, als gebed, als antwoord of aanbidding, ga je samen op en ontstaat er een evenwichtige samenklank. Heel bijzonder.

Je wilt ook wat opschudden, als ik zo de titels van je bijdragen na ga. We denken en doen weleens te serieus over onszelf in de kerk. En ja, je raakt wel eens een open zenuw. In een en dezelfde kerkdienst reageert de een boos en de ander laaiend enthousiast. Ik verwerkte een keer 'We shall overcome' maar een kerkganger hoorde 'Sinterklaas kapoentje' – het was begin december ... Of zoals bij een Voluntary van John Stanley, met daarin een hele maat rust. Het was ademloos stil, mensen zijn erdoor gegrepen en tot tranen toe geroerd. Al was het als organist wel eng om zolang stil te houden.

Kun je geloven zonder muziek?

Voor mij gaat dat niet. Ik heb muziek nodig om me te uiten. De kerk kan ook niet zonder, het is een dusdanig ander level. En ondertussen is de Geest aan het werk. Muziek opent deuren en harten. Muziek ademt met leven en geloven mee.

Arie Vooijs (1965)

was al vroeg met muziek bezig. Hij speelt orgel, piano en eufonium en is dirigent van enkele koren. Hij was van oktober 1997 tot begin 2022 organist en cantor van De Oase en is lid van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid. Sinds 2021 speelt hij in De Hoeksteen in Benthuzen en de Hervormde Dorpskerk in Hazerswoude-Dorp. Ook is hij verbonden aan de Dorpskerk te Zoeterwoude-Dorp, als organist en ook als muzikaal leider van het koperensemble Suetana Musica.



Dat probeer ik als organist ook te doen. Zingend een lied voorbereiden, met de gemeente mee ademen en je verdiepen in de tekst. Het verhaal vertolken, dat is je taak. Denk bijvoorbeeld bij Psalm 23 over leeuwen en beren aan die student voor de oprukkende tanks op het Plein van de Hemelse Vrede toen bij de protesten in China – en dan die woorden voor hem te zingen in de liturgie! Zo sta ik ook voor de koren die ik heb. De muziek moet verder komen dan deze muren. Voor mij blijft het een geweldige ervaring dat geloof door muziek gedragen wordt. *'Soms groet een licht van vreugde / de christen als hij zingt: / de Heer is 't die met vleugels van liefde hem omringt.'* En naadloos aan de andere kant van de wereld overgenomen wordt: *'En dan als onze bedden zwijgen, / en hier het daglicht onderduikt, / weer nieuwe zangen op doet stijgen, / ginds waar de nieuwe dag ontkluikt.'*

• Marieke van der Giessen-van Velzen
KIZ-REDACTEUR



NACHT VAN GEBED

Volhardend bidden voor vervolgte christenen

IMPRESSIE • In de nacht van vrijdag op zaterdag van 31 mei naar 1 juni mochten we met christenen uit verschillende gemeenten in de Oosterkerk bidden voor onze zusters en broeders die zwaar vervolgd worden om hun geloof.



Mark, een veldwerker van Open Doers Nederland, opende de nacht. Hij vertelde ons over de bijzondere ontmoetingen die hij had in verschillende projectlanden die hij bezocht. Het was indrukwekkend om de getuigenissen te zien en over hun zorgen te horen op de filmpjes die Open Doers het afgelopen jaar heeft gemaakt.

Wat een moed hebben zij, wat kost het hun veel om het geloof in God te belijden en te verspreiden. Zij doen dit met zo'n gedrevenheid, dat het een aansporing en bemoediging voor ons is, om ook in onze vrije omgeving hen na te volgen.

Bemoediging

We hebben tijdens deze landelijk georganiseerde Nacht van Gebed de aanwezigheid van onze God zo mogen ervaren in de gebeden, Bijbellezingen, liederen en gesprekken. Gebeden gaan over grenzen heen, we geloven en vertrouwen dat het een bemoediging voor hen is. Dat gaf Mark ook aan, dat dit steeds terug te horen was tijdens zijn bezoeken. Voor tien landen mochten we

bidden. Het laatste gebedsblok hebben we gebeden voor onze stad Zoetermeer en voor Israël en de Gazastrook en tot slot zongen we het lied 'Amazing Grace'.

Volhouden

We sloten de nacht af met een ontbijt. Daarvoor hadden zich maar enkele mensen aangemeld omdat zij verwachtten dat ze het de hele nacht niet vol zouden houden. Maar de nacht was zo om en ze bleven tot het einde. Met 23 mensen mochten we de nacht in de vroege morgen afsluiten en er was voldoende voor allen. Ook hierin voorziet onze Heer en Heiland. We bedanken iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze bijzondere nacht.

• Henne van der Slik, Jan Granneman, Piet van Daalen

CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

OUDE KERK

Lunchpauzeconcerten

3 juli Geurt van Lagen – orgel
10 juli Ronald de Jong – diverse toetsinstrumenten
Zomerstop – daarna weer wekelijks op woensdag
4 sept Henk en Willem van Twillert – saxofoon en orgel
12.45-13.15 uur, deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Carillonconcerten

6 juli Johan van Oeveren met 'Zomer in Holland'
3 aug Johan van Oeveren met 'Hollandse dansen'
14 sept Monumentendag met extra carillonconcert
elke eerste zaterdag, 12.00-13.00 uur, te beluisteren rondom Oude Kerk, Dorpsstraat en Wilhelminapark. W herbergoudekerk.nl

OOSTERKERK

Na-de-lunchconcerten

Zomerstop in juli en augustus.
10 sept Verrassingsconcert
Oosterheemplein 320, Johan van Oeveren T 06-4803 7180

JON G ELOVIG

Taizé-jongerenreis 'een echte aanrader'!

Ook dit jaar gaat De Pelgrim in de eerste week van de zomervakantie met een groep jongeren tot 35 jaar naar Taizé in Frankrijk. In Taizé, een klein plaatsje midden in Frankrijk, is een oecumenische kloostergemeenschap. Jaarlijks verblijven daar een week lang duizenden jongeren uit de hele wereld op de kampeerterreinen rondom. Driemaal per dag doen ze mee met de broeders aan de vieringen, waar veel gezongen wordt, afgewisseld met lange tijd stilte. Wat hopen **Karlijn** en **Loes** er te vinden?

Karlijn, 23 jaar, hoorde de afgelopen twee jaar steeds dat Taizé een 'echte aanrader' is en heeft zich samen met een vriendin die ook wilde aangemeld. Ze kijkt erg uit naar de reis. **Loes**, 33 jaar, is vorig jaar voor het eerst mee geweest en vond het fantastisch!

Karlijn: 'Ik hoop er verbinding te voelen met andere mensen, met mezelf en met God. Ik wil mijn relatie met God verdiepen en inspiratie vinden.'

Loes: 'Mijn geloof is erg verdiept door de rust van het bidden en de muziek. Het simpele gestructureerde leven vind ik heel fijn. Ik vind God en Jezus in de stilte en in de natuur. De kerk daar is prachtig, maar simpel. Je zit naast elkaar op de grond, wat mij een gevoel van geaardheid geeft. De pure, open en eerlijke internationale contacten met leeftijdsgenoten en vriendschappen die je opdoet zijn op zich al een reden om mee te gaan.'

Karlijn: 'Ik ben benieuwd of ik met hetzelfde enthousiasme thuiskom als de mensen die mij hebben kunnen overtuigen om dit avontuur aan te gaan.'

Loes: 'Ik zou het iedereen aanraden!'

Wil jij ook mee, er is nog plek! Meld je aan bij Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl

• Gerda Griffioen
PASTOR-PIONIER DE PELGRIM

PERRON OOSTERHEEM

Buurtpastor: Timo Hagendijk T 06-5095 4628 Oosterheemplein 320 E pionier.oosterheem@gmail.com W perronoosterheem.nl



Breiclub

Na de laatste keer op 24 juni houden we zomervakantie. We beginnen weer op 2 september. Welkom van 14.00-16.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk.

€ 1, incl. koffie of thee met een koekje en een drankje met hapje E tanniejorna@gmail.com

Zomeragenda

Kijk voor de activiteiten deze zomer in de Perronwebagenda. De Perronmeetings staan ook op Kiz-pagina 4 en op kerkinzoetermeer.nl

Advertentie

PRAKTIJK Heelsaam



Individuele therapie



Relatie therapie



Brainspotting

Praktijk Heelsaam werkt vanuit een Christelijke visie en begeleidt jou/jullie in belangrijke veranderprocessen. www.praktijkheelsaam.nl



PERSPECTIEF

In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open'.

Blijven zoeken naar doorwaadbare plekken

Hij veranderde de zee in droog land. Exodus 14:21

Onder leiding van Mozes is het volk Israël uit Egypte betrokken, weg uit de onderdrukking. Op weg naar land waar het beter wonen is. Daar loopt geen rechte weg naar toe, dat is een zoektocht. Op een dag doemt de zee voor hen op. Hoe nu verder? Tot overmaat van ramp heeft de farao de achtervolging ingezet om zijn werkkrachten terug te halen. Zodra de Israëlieten hier lucht van krijgen, breekt de paniek uit. Hoe nu verder? Mozes draagt het volk op niet bang te zijn en af te wachten. In opdracht van God strekt hij zijn arm uit boven de zee, deze splijt. Het volk trekt door de zee op weg naar de vrijheid, terwijl het leger van de farao de dood vindt in de golven. 'Niet één van hen bleef in leven', zo lezen we. Het mag duidelijk zijn: de farao en zijn leger staan voor iets; die staan voor al die krachten die ons mensen onze vrijheid ontnemen en ons gevangen houden. En dat kunnen ook zaken in onszelf zijn, dingen die we misschien het liefst verzwijgen of verdringen. Ook voor ons ligt 'Egypte' niet achter ons. Het leven kan ons op allerlei manieren benauwen en bedreigen. Alsof farao en zijn leger ons op de hielen zitten en wij geen uitweg zien. Denk maar aan de grote problemen in de wereld: klimaatverandering, oorlogen, armoede, honger. Maar ook aan vraagstukken dicht bij huis: hoe we samenleven, hoe we het milieu ontzien en tegelijkertijd de werkgelegenheid in stand houden. Of denk aan de zorgen die er kunnen zijn in ons eigen gezin of in onszelf, zorgen over bijvoorbeeld (klein)kinderen, gezondheid of financiën. Het oude verhaal wil ons bemoedigen met de gedachte dat de zee van problemen waarvoor de toekomst ons altijd weer stelt niet onoverwinnelijk is, als wij maar blijven zoeken naar doorwaadbare plekken.

• Ronald Karsdorp

GEESTELIJK BEGELEIDER ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)



Marc Chagall, 'Doortocht door de Rode Zee', ca.1955, Musée National Marc Chagall, Nice

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

ZON. 28 JULI Johannes 6:1-15

Na de broodvermenigvuldiging zeiden de mensen over Jezus: "Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen." Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

MA. 29 JULI Wijsheid 1:11-15

De dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan.

DI. 30 JULI Lucas 6:20-23

Jezus richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God.

WO. 31 JULI 1 Timoteüs 4:7-16

Paulus schreef: Oefen jezelf in een vroom leven, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.

DO. 1 AUGUSTUS Johannes 14:1-12

Jezus zei: Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

VR. 2 AUGUSTUS Filémon 1:27-30

Paulus schreef: Wees één van geest. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.

ZA. 3 AUGUSTUS Marcus 6:45-52

Toen de leerlingen Jezus over het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.

Piekberging Nieuwe Driemanspolder

THEMA

WATERBEHEER EN VOGELPARADIJS • De Nieuwe Driemanspolder tussen Zoetermeer en Leidschendam is een piekberging, natuur- en recreatiegebied ineen. Een piekberging is een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep voor het boezemwater dient. Bij extreme hoeveelheden neerslag wordt overtollig water vanuit de boezem het bergingsgebied ingelaten. Als het boezempeil na enkele dagen weer gedaald is, wordt het water vanuit de piekberging weer terug in het boezemstelsel gebracht.



Foto Nieuwe Driemanspolder: Jan Blankespoor, mei 2024.

Gemaakt in het kader van de korte fotocursus 'Verwondering', die ds. Jan van der Wolf van Zoetermeer-Zuid dit voorjaar organiseerde.

Tot 2017 was de Nieuwe Driemanspolder nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 is dit gebied volledig op de schop gegaan en opnieuw ingericht. Het resultaat is een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare voor klimaatadaptatie, natuurdoelstellingen en recreatie. Het trok al direct veel soorten vogels, waarvan sommige

zeldzaam. 'Een snoepje onder de vogelkijkgebieden' wordt het genoemd door Vogelbescherming Nederland. Je kunt om het natuurgebied heen wandelen, een route van ongeveer zes kilometer, en er ook doorheen.

Bron: Hoogheemraadschap Rijnland
W.vogelbescherming.nl/actueel

• Jan Blankespoor



Genesis 1

Op de eerste dag scheidde God het licht van de duisternis, dag en nacht.

Op de tweede dag schiep God de hemel.

Op de derde dag de aarde en de zee.

Op de vierde dag de zon en de maan.

Op de vijfde dag de vogels, de vissen en de overige dieren.

En op de zesde dag schiep God de mens naar Zijn evenbeeld en gaf hen de volgende opdracht mee:

"Zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt."

En aan het eind van de zesde dag zag God dat alles wat Hij had gemaakt zeer goed was.

Dit scheppingsverhaal is voor mij een grote ode aan de natuur. En daar ben ik mij het meest van bewust als ik met mijn zeilboot vaar in het gebied waar ik het meest zeil: de Zeeuwse Delta. Het is allemaal even prachtig: de hemel, de wolken, het land, de zee, de vogels en de vissen. Het is een groot organisch geheel waar we zuinig op moeten zijn. Alleen de mens laat het afweten en vraagt meer van de planeet dan zij aankan

met alle gevolgen van dien: extreme hitte en droogte, overstromingen et cetera. Er gaat geen week voorbij of we worden hier in de media mee geconfronteerd. Maar de mens is kortzichtig en schuift de maatregelen om de klimaattransitie aan te pakken voor zich uit. Kennelijk moet eerst de wal het schip keren. Immers 'onder druk wordt alles vloeibaar'.

• Rik Buddenberg
OUDE KERK

UITGELEZEN

In deze 8e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. In het zomernummer van vorig jaar kwamen zij bij het thema 'Neem en lees' op de voorpagina voor het voetlicht.

Over oorsprong, keuzes en radeloosheid

Deze debutroman wordt verteld vanuit het perspectief van dochter Katharina, maar ook vanuit haar getraumatiseerde moeder Helena.

De rode draad vormt het leven van Katharina op 40-jarige leeftijd, die op weg is naar Texel voor een weekendje weg met haar vriend Peter.

Na jaren van vruchteloze pogingen is ze opeens toch nog zwanger geraakt. Ze overweegt hoe het nu verder moet met hen en de baby. Dan vertelt Peter dat hij niet zeker weet of hij wel met haar door wil gaan. Ze is zijn grote liefde, maar hij vindt dat ze hem de laatste jaren niet toelaat. Dat ze zich afsluit van hem en anderen. Katharina schrikt hiervan en ze beseft dat ze hem niet kwijt wil. En dan, eindelijk, vertelt ze Peter over de geschiedenis van haar moeder Helena. Het eerste deel van deze roman kent twee verhaallijnen: Katharina op volwassen leeftijd (op Texel met Peter in 1985) en Katharina als jong meisje (wonend in Amsterdam in 1957). De afwisseling in plaats en tijd vraagt soms wat flexibiliteit

Janneke Siebelink, 'Soms sneeuwt het in april', 2022, Amsterdam: Ambo|Anthos, € 15

van de lezer. Siebelink beschrijft heel mooi, soms poëtisch, hoe de wereld van een 12-jarige Katharina eruit ziet. Tegelijkertijd wordt de radeloosheid van de volwassen Katharina duidelijk. De mededeling van Peter komt totaal onverwacht. Het tweede deel van de roman beschrijft het leven van moeder Helena. Hoe Helena tijdens de oorlog naar Texel wordt gestuurd en toen keuzes heeft gemaakt, die haar verdere leven zouden bepalen. Ze heeft er nooit over kunnen spreken en was als moeder niet bereikbaar voor Katharina. Door het missen van oorsprong, ervaart ze chaos in haar leven.



• Hanneke von Meijenfeldt
LEESCLUB IN ROKKEVEEN